

## Kyrkslätts pensionärer på trädgårdsresa 19.05.2022

Torsdagen den 19 maj 2022 samlades en grupp av Kyrkslätts pensionärer för att göra en trädgårdsrunda. Vi startade kl. 8.00 på morgonen, och det kändes litet grått och kyligt. Solen var dock på kommande. Vi skulle besöka fem olika trädgårdar den här dagen.

Vårt första resmål var **Rosengården Björklund hos Inger Kullberg**. Hon berättade att hon flyttat hit till Porkalavägen 1063 år 1970 med sin man Bo-Erik. Hon har passion för rosor, så de har blivit många med åren. Deras trädgård är rätt så stor, 1,3 ha så här finns mycket att upptäcka! Bl.a Blåbärstry, ett avlångt blåbär som växer på buskar. Våren har varit sen i år, så grönskan var inte så intensiv ännu.



Blommande Magnolia

Följande trädgård fanns i Jungfruberget hos **Anne och Christoph Gareis**. Mycket vacker trädgård med många sorters planteringar. Allt från hyacinter till blommande magnolia. Trädgården är 1600 m<sup>2</sup> stor och man kan nästan säga, att varje cm<sup>2</sup> är täckt av växter.

Efter en kort kaffepaus på Servicecentralen besökte vi **Chati Munck och Kim Lindholms trädgård** Stallbacken i Överby. Stället har varit Kim Lindholms farfars gård, Norrgård.

Trädgårdsrörelsen är både jobb och fritid, och går under namnet Stallbacken. Här kunde vi köpa små plantor till våra egna små odlingar. Området är ganska stort, här finns också en skild köksträdgård.

Det räcker ju inte med enbart ögonmat – mat i magen behövs också, Vi åt lunch på Ervastiina mitt i Kyrkslätts centrum.

Vi styrde igen kosan mot Överby, och **Seijas hemliga trädgård**, som hon kallar den. Mycket vacker, liten trädgård i Nybrobacken. Vi konstaterade, är trädgården liten eller stor, så krävs det mycket arbete. Gröna fingrar behövs överallt.

Sista trädgården för den här dagen, var **Sol-Britts trädgårdoas** nästan mitt i centrum av Kyrkslätt. Nu var vädret soligt och varmt, så vi kunde vila våra ben och bara se oss omkring och njuta. I Sol-Britts oas finns många konstverk i rostfritt stål, gjorda av konstnären Pajakovski. Bl.a tranor, en påfågel och en liten gris. Mycket fint gjorda.



Grisen i Sol-Britts trädgård är gjord av konstnären Pajakovski

Tack till alla duktiga människor, vars trädgårdar vi fick besöka, och tack till Sol-Britt som ordnat vår resa. Tack också till Thomas som igen körde oss säkert till alla ställen.

”Den som har en trädgård och en boksamling, saknar intet.”

Tellius Cicero

Romersk vältalare, statsman och filosof.