

Kyrksläotts pensionärer på slottsbesök 13.10.2023

Fredagen den trettonde oktober var kanske den vackraste dagen i hela oktober och en riktig lyckodag för de trettiotre kyrksläottsbor som styrde kosan mot Borgå med flinka chaufför Rolle vid ratten.

I Borgå möttes vi av den spirituella guiden Birgitta Palmqvist som lotsade oss på busstur genom staden. Hon berättade om ett Borgå ur kvinnoperspektiv samtidigt som hon visade oss både det nya och det gamla Borgå - de moderna kvarteren runt konstfabriken där Näse gårds ägor förr bredde ut sig och Näsebackens begravningsplats, en av de äldsta stadsbegravningsplatserna som ligger utanför en stadskärna. Vi vandrade inte runt, men vi fick höra att det ingalunda var självklart att Fredrika skulle få vila intill sin berömda make. J.L.Runebergs grav är ett nationalmonument, men diskret på baksidan av gravsten finns faktiskt Fredrika Runebergs namn. Bakom varje framgångsrik man döljer ju sig, som bekant, en kvinna.

Vi fick höra berättelsen om en verklig föregångskvinna i Borgå: Alva Forsius (1866-1935) Hon utbildade sig till handarbetslärare men hon ägnade sig åt mycket annat än sömnad. Hon var en av dem som införde Frälsningsarmén i Finland. I sitt arbete som löjtnant i Frälsningsarmén kom hon att utveckla en stark känsla för den sociala nöden och framför allt ville hon hjälpa ensamstående mödrar. Hon förverkligade sin dröm om ett privat barnbördshus i Borgå. 1899 skedde de första förlossningarna i hyrda utrymmen, men snart uppfördes ett stort hus med tolv patientplatser på Jonasbacken. Mitt emot BB lät hon bygga Solhem, Finlands första mödrahem. Alva utbildade sig till barnmorska och skrev flera böcker för gravida kvinnor och lade sålunda i princip grunden för dagens rådgivningsverksamhet. Alva Forsius arbetade livet ut för kvinnors jämlikhet.

På vår vandring i gamla stan passerade vi Domkapitelhuset, det första stenhuset i Borgå efter domkyrkan, men det var ett nästan lika gammalt stenhus vi fick besöka, nämligen den ståtliga röda byggnaden på Ågatan 12, kallad Borgå slott. Här bodde Remu Aaltonen under tjugo år. Den nuvarande ägaren heter Pertti Elfving Elvilä. Hustrun Tuija bjöd på ett glas skumvin och en utomordentlig rundtur. Paret Elfving Elvilä lever i sin egen dröm, en museal 1700-talsmiljö. Här har svenska kungar och den ryska tsaren Aleksander I också övernattat och ställt till fest.. Vill man övernatta kungligt i Borgå är det möjligt att bo i Remus tvårumssvit med Remus guldskivor och platinaskivor på väggen - sannerligen inte likt något annat b&b.

På hemvägen från Borgå gjorde bussen en sväng till konstcentret Konst och Form i Gumbostrand. Där råkade till vår förtjusning den forna Kyrkslättläraren Kaj Ard Söderholm vara en av utställarna.

Utomordentligt nöjda med vår utfärd vill vi tacka vår outtröttliga idéspruta och researrangör Sol-Britt Kärki.

Tove Fagerholm