

KYRKSLÄTT'S PENSIONÄRER I SOMMARÅ

Utflykten överträffade alla våra förväntningar, så den förtjänar definitivt en läsartext.

Det är förstås frågan om Somero (som har bara finskt namn idag) och en fantastiskt vacker sensommardag. Vi var 22 pensionärer och av en slump fick vi också en finskspråkig pensionär med. Hon var egentligen på väg på en annan utflykt, men hittade inte sin rätta buss och kom och frågade oss, vart vi var på väg. Jag berättade om dagens program, vad det kostade och att hon var hjärtligt välkommen med. Det räddade hennes dag!

Wikströms buss tog oss först till Hovila gård, där värdinnan Arja Torkkomäki tog emot oss. Hon var också vår guide hela dagen. Hovila har anor från 1600-talet. Både Arja och hennes man Matti har anor från gårdens tidigare ägare, så det var naturligt för dem (som annars är Kyrkslätt-bor) att överta den förfallna gården 2006. Då började den oerhörda reoveringen av den museiskyddade gården. Arja berättade och visade många fina detaljer, hur de bevarat och tagit tillvara takmålningar, tapeter, golv osv. Men Arja poängterade att Hovila inte är ett museum, utan man får sitta på stolarna och känna på textilerna. Efter att ha sett alla de många rummen och hört otroliga berättelser fick vi kaffe med dopp i matsalen.

Så var det dags för arkitekturide Hovilas stenladugård och övre våningens utställning med temat 1950- och 1960-års förnödenheter. Utställningen var indelad i rum, som gjorde utställningen mycket överskådlig. Många av oss kände igen föremål från vår barn- och ungdom.

Bussen tog oss sedan vidare till Somero centrum och Kaija Aarikas intressanta designutställning. Hon har sina rötter i staden. Fina föremål och smycken, som vi inte tidigare hade förknippat med Kaija. Dagens lunch intog vi på Somero Socis.

Sedan till den berömda modebutiken Helmi. Butiken är unik med vintagekläder, som man inte hittar någonannanstans. Hit kommer jämt busslaster med besökare, även utomlandsifrån. Timmen där gick fort och några kom glada ut med sina inköpskassar, inklusive undertecknad.

Sista besöket för dagen var på Härkälä gård. Gården nämns redan på 1500-talet i socknen Sommarå, som de svenska prästerna kallade den i kyrkoböckerna. Ägarna har bytts tätt och gården har tom. varit åldringshem. Många år har gården stått tom emellan. Raino Hurme

och Soili Suominen-Hurme köpte gården och började renoveringarna 2006. Inga inventarier finns förstås kvar från gamla tider, så allting är införskaffat från resor och antikhandlare.

Fantastisk utsikt från terrassen med välskött herrgårdsträdgård. Ägarparet berättade om sina ambitioner att samla antikviteter, t.ex. från Kina och Japan. Där finns även hela rum med bara leksaker, dockor, dockhus och tom. uppstoppade djur. Aldeles otroligt ställe att besöka, bara en timme från Kyrkslätt.

Det blev en oförglömlig dag. Hopplöst att försöka komma ihåg ens delar av all information som berättades om gårdarna vi besökte. Somero är säkert ganska okänt för de flesta. Det lönar sej absolut att besöka staden och givetvis be eldsjälens Arja som guide.

24.9.2024

Sol-Britt Kärki