

Kyrksläotts pensionärer på resa mot okända mål 05.06.2019.

En vacker dag i juni, just när sommaren är som bäst, reste Kyrksläotts pensionärer på hemlig resa. Bussen körde västerut från Kyrkslätt. Vårt första mål var en kafferast i Wi-Box i Horsbäck i Ekenäs. Sedan gjorde vi en sväng genom Ekenäs och såg bl.a. Runar Schildts hus ritat av Alvar Aalto, och gamla, charmiga hus i Gamla stan.

Vi kom till soliga Hangö, där vi skulle äta lunch på gamla, anrika Casino. Före maten kunde vi njuta av glittrande hav och en ljuvlig sandstrand, eller klättra på de släta klipporna vid Casino. Hangö grundades år 1874. På 1800-talet var det modernt, att besöka badanstalter, och redan 1878 grundades ett badhusbolag. Badanstaltens restaurang, Casino, byggdes 1879, och samma ståtliga byggnad används och är populär ännu idag.

Vi gjorde en rundtur genom Hangö och guiden Yrjö Sahlstedt berättade främst om dess byggnader. De berömda, gamla trähusen, de så kallade spetsvillorna, inhyste badgäster, då det begav sig. Vi körde till Västra hamnen och tog en titt på det gamla Smörmagasinet, en rödgranitbyggnad ritad av Gustav Nyström. Det byggdes under åren 1906-1908, och var viktigt vid smörhandeln. Hit hämtades smör, granskades, vägdes, förpackades och sändes vidare. Hamnar och båtar har alltid varit viktiga för Hangö. 1871-1873 byggdes en hamn och järnväg från Hyvinge. Härifrån skeppades varor till bl.a. St. Petersburg. Redan på 1200-talet fanns det fiskarbefolkning på Hangö udd.

Vi körde förbi Hotel Regatta, ritat av Lars Sonck, och fortsatte färden ut genom staden.



Hangö Frontmuseum!

Dessutom ordnas olika temautställningar. Årets temautställning visar fina hantverk och föremål, som soldaterna tillverkat vid fronten.

I den nyss upprustade Kanonhallen, kan man ta en titt på vapen som använts av finska försvarsmakten under andra världskriget.

Bussen stannade i Lappvik, Harparskog, vid Hangö Frontmuseum. Vid vinterkrigets slut i mars 1940 tvingades Finland arrendera ut Hangö udd till Sovjetunionen. Gränsen gick precis invid den plats, där museet nu ligger. 1981 uppförde regionens veteraner en minneskorsu vid det gamla frontavsnittet. Veteranen Stig Häggström från Karis, utvecklade verksamheten kring minneskorsun, och 1987 öppnade museet i en ny barackbyggnad. Krigshistoriska föreningen i Västnyland köpte museet, och efter en paus på några år, öppnades det förnyade museet 2017. Museets basutställning heter ” Hangö i främmande händer”.

Åtminstone den äldre generationen vet, att Lotta Svärd var en frivilligorganisation för kvinnor som verkade under åren 1920-1944. Under kriget skötte lottorna många viktiga uppgifter. Vid Hangöfronten, som på många andra ställen, grundade lottorna kantiner som var populära bland soldaterna. Lottakantinen här i Lappvik döptes till Bunkerblomman. Den har fått ge namn åt museets kantin.

Utanför museet kan man gå längs den så kallade Krigsstigen eller besöka löpgravarna. Ett museum som väcker tankar och känslor av tacksamhet.



Bussen vände nosen hemåt. Men nej, inte hemåt ännu. Vi svängde vid en skylt där det stod Prästkulla. Längs ringlande vägar fortsatte färden till Lantbruksmuseet i Finbygränd, Prästkulla, Tenala, där Kristina och Filip Karlsson tog emot oss. Ett privat museum med något för envar. Tiotusentalsprylar, allt från kaffekoppar och andra hushållsgrejer till skördetröskor, traktorer och olika sorters lantbruksredskap. Årets specialutställning tillägnas Marthorna. Martharörelsen fyller 120 år i år.

Lantbruksmuseet i Prästkulla, Filip Karlsson berättar om museet!

Mycket trevligt och intressant.

Man kan nästan säga, att det som inte finns här, behöver man inte heller...

Stort tack, till vår reseledare Tuija för en trevlig resa, och vår chaufför Frank som körde bussen längs slingrande vägar!

Text: Siv Wikström.

Bild 5383, Hangö Frontmuseum!

Bilder: Leif Wikström

Bild 5404, Lantbruksmuseet i Prästkulla, Filip Karlsson berättar om museet!