

## Hemlig resa tisdagen den 4.6.2013

"Sommaren är kort....."

Det mesta regnar bort, heter det i visan. Senaste sommar var ett undantag med många soliga dagar. Kyrkslätts pensionärer kan tänka tillbaka på en solig försommardag, då det var hemlig resa.

Första anhalt var Lojo medeltida kyrka med sina speciellt fina takmålningar.

Resan fortsatte till Lojoön, till Alitalon Omenaviinitila. Där åt vi en god lunch i den gamla ladugården, som nu är restaurang. Vi fick smaka på de olika vinsorterna och cidern, som produceras på gården. Gårdens äppelskörd används vid vintillverkningen. Äpplena kompletteras med inköpta vinbär. Efter måltiden fanns möjlighet att besöka gårdsbutiken och inhandla olika ädla drycker. De många tusen äppelträden hade blommat ut vid vårt besök, men vi kunde njuta av blommande syrener i stället. Kaniner, hästar, får och vildsvin fanns också att bekanta sig med. Som extra överraskning hade vår reseledare ordnat ett litet lotteri för oss.

Vi lämnade den natursköna Lojoön och bussen vände nosen västerut. "Vi är på väg till ett ställe med smala, gränder, mera säger jag inte" sade Sol-Maj. Vad kunde det annat vara än Gamla Stan i Ekenäs? Just precis, vi besökte Café Gamla Stan, där vi avnjöt kaffe med jordgubbsbakelse. Det var tisdag, så det bjöds på underhållning i syrenbersån. Emilia Ekström och Teddy Granroth sjöng för oss. Efter en skön stund på detta smultronställe, styrdes kosan hemåt mot Kyrkslätt.

Vi som var med tackar för en fint ordnad hemlig resa, med trevligt program.

Siv Wikström