

Hemliga resan den 7.6.2012

På morgonen startade en hel busslast förväntansfulla pensionärer på "HEMLIGA RESAN".

Spänningen steg under färden och det tippades vilt vart vi var på väg. Efter Högfors när vi vek av från Björneborgsvägen var det nog somliga som började tippa rätt resmål. Vägarna blev bara mindre och mindre och till slut var vi framme vid "Marskin Maja" i Loppis och vi fick vårt efterlängtrade förmiddagskaffe med en god semla. Efter det fick vi se oss omkring och blev guide i jaktstugan som Marskalk Mannerheim fick till sin 75-årsdag 1942. Den byggdes ursprungligen vid Lieksajärvi men flyttades undan kriget till dess nuvarande plats vid sjön Punelia i Loppis.

Därifrån fortsatte färden igen och de flesta hade någon tippning om vart vi var på väg allt mellan Borgå och Åbo. Till slut stannade vi i Tavastehus och fick en mycket sakkunnig guide som tog hand om oss. Tavastehus var säkert en rätt okänd stad för de flesta. I Tavastehus har många stormän gått i skola bl.a. Sibelius. Staden har ju även varit känd för kvinnofängelset i Tavastehus slott.

Som avslutning körde vi upp på höjden vid Aulanko och studerade bl.a. de litet aggressiva svanarna Janne och Aino. Sedan körde vi vidare och kom till Tammela och Saaris Nationalpark, där Saaris herrgård som ägts av Erik von Frenkell skyttades mellan träden. Vi var sådär lämpligt hungriga när vi kom fram till Lounais-Hämeen Pirtti där vi blev serverade ett mycket läckert smörgårdsbord enligt tavastländska traditioner. Under måltiden blev vi underhållna med både dragspelsmusik och sång, även på svenska. Byggnaden som blev färdig 1948 var intressant med bl. a. en Hakkapeliterkällare och var ritad av arkitekten V. Kyander. De bönder som bidragit med arbete och stockar till bygget hade fått sina gårdars bomärken inristade på en vägg i den stora salen.

Efter en upplevelserik dag styrde vi hemåt och tackade vår reseledare Sol-Maj för ett fint program i Wikströms trevliga buss med lämplig fart för oss pensionärer.